

Nieuwsflits December

Rehobothschool

Ik verkondig u grote blijdschap!

Kerst 2022 is in zicht. Er is van alles aan de hand in deze wereld. Er gebeuren nog steeds veel mooie dingen. Maar er is ook zo veel ellende, waar je niet blij van wordt. Dichtbij en veraf.

Een crisis hier en een crisis daar. Ze buitelen bijna over elkaar heen. De energiecrisis maakt dat velen in de financiële problemen komen. Die hongersnood in Afrika die ieder jaar maar weer terugkomt, ondanks alle ontwikkelingshulp. Dat huwelijk met jonge kinderen dat op de klippen is gelopen. Op 1 december nog in het nieuws: "Een groeiende groep Nederlanders kampt met psychische problemen. Een kwart van de volwassenen (26 procent) voldeed afgelopen jaar aan de criteria voor één of meerdere psychische aandoeningen zoals een angststoornis, depressie, problematisch alcohol- of drugsgebruik of adhd." (Bron: NOS) Je zou toch bijna je blijdschap kwijtraken.

Wat is het dan toch nodig om ieder jaar weer rond 25 december te horen: "Zie, ik verkondig u grote blijdschap!" Niet "gewoon" blijdschap. Niet een beetje blijdschap. Nee, grote blijdschap!

Het hangt er wel enorm van af waar die blijdschap mee verbonden is! Als alle dingen of mensen waar je regelmatig of altijd blij mee bent, zouden wegvallen (want dat is nuchter gezien mogelijk), blijft er dan nog blijdschap bij je over?

De engel die de herders in het veld grote blijdschap verkondigde, is heel duidelijk over de reden tot die grote blijdschap: "Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere." (Lukas 2) Daar is geen woord Frans bij. Geen angst, maar grote blijdschap vanwege de verbondenheid met de

Redder, de Gezalfde (= Christus) – dus Hogepriester en Koning - , de Heere der heren. Je moet het gewoon steeds weer horen en geloven: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden." Niks onduidelijks aan. Punt is: geloof je het ook? Voor eeuwig verbonden met God. Daar word je blij van. Een blijdschap diep van binnen, dwars door hele moeilijke omstandigheden heen. Nauwelijks te beschrijven, toch echt steeds aanwezig. Petrus noemt het onuitsprekelijke vreugde: "Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1: 8-9) Namens het hele team een vreugdevol Kerstfeest toegewenst! – K.W.

Sinterklaas

Schijnbaar onvermoeibaar doet ook dit jaar Sinterklaas op maandag 5 december de school weer aan. We hopen hem even na 8:45 uur op het plein welkom te heten. Ouders worden verzocht zo veel mogelijk achter de groepen kinderen te gaan staan.

Kerstviering Nieuwe Kerk

Woensdagavond 21 december van 19:00 – 20:00 uur vieren we met de Rehobothschool het Kerstfeest. Iedereen van harte welkom!

